

«Η Κύπρος του Χτες και του Σήμερα»

Το Σχολείο μας βραβεύτηκε με το Πρώτο Βραβείο, στην Κατηγορία Κολλάζ, για το έργο μας «Η Κύπρος του Χτες και του Σήμερα». Το έργο αυτό συμμετείχε στο Διαγωνισμό που προκήρυξε το Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κύπρος 1974-2014: Δεν ξεχνώ... διεκδικώ... δημιουργώ».



Για τη δημιουργία του έργου έλαβαν μέρος όλα τα παιδιά του σχολείου (σύνολο 47 παιδιά, τάξεις Α'-Στ')

Ονόματα εκπαιδευτικών: Στέλλα Καραολιά, Ανθή Πειραία, Άντρη Κότσαπα, Ανδριανή Νικολάου, Βούλα Μιχαήλ, Έλενα Χατζηγιάννη-Γιάγκου

Λίγα λόγια για το σκεπτικό της δημιουργίας:

“Σκεφτήκαμε να αποτυπώσουμε ένα συνεχές με τη ζωή της Κύπρου μας πριν το 1974, την εισβολή των Τούρκων στις 14 Ιουλίου 1974 και τη ζωή σήμερα.

Τα παιδιά των τάξεων Α'-Β' δημιούργησαν τις δύο πρώτες εικόνες παρουσιάζοντας την ευτυχημένη ζωή των Κυπριών πριν το 1974. Η πρώτη εικόνα παρουσιάζει παιδιά να παίζουν ανέμελα στην παραλία της Αμμοχώστου. Η δεύτερη εικόνα απεικονίζει παιδιά και προσκυνητές στο ιστορικό μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.



Τα παιδιά των τάξεων Γ'-Δ' απεικόνισαν τις μαύρες μέρες της εισβολής των Τούρκων στο νησί μας, τον Ιούλιο του 1974 και των συνεπειών της. Ένα κολλάζ με φωτογραφίες και ζωγραφιές των ίδιων των παιδιών.



Τα παιδιά των τάξεων Ε'-Στ' δημιούργησαν σκηνές από το Σήμερα. Η πρώτη εικόνα, παρουσιάζει την παραλία της Αμμοχώστου, αυτή τη φορά άδεια και βουβή. Η τελευταία εικόνα αποτυπώνει τη δράση και τη δημιουργία των παιδιών του σχολείου μας, στην Ημερίδα που διοργανώσαμε το Νοέμβριο 2014, με θέμα «Κύπρος, Δεν Ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ». Η Παναγία στο πάνω δεξί άκρο, εμπνευσμένη από έργο που βρίσκεται στην Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αλέξανδρου Παπαχριστόφορου, δίπλα από το εκκλησάκι των αγνοούμενων στα Πυργά, είναι σύμβολο πίστης και ελπίδας ότι θα έλθει κάποια μέρα η πολυπόθητη ειρήνη στην αγαπημένη μας πατρίδα.

